

# Activiteiten-overzicht



**2017-2018**

Protestantse Wijkgemeente Vleuten  
Torenpleinkerk/Het Bakken

## Startzondag 2017, 10 september: Kerkproeverij

Deze zondag willen we nog nadrukkelijker dan anders onze kerkdeuren openzetten voor mensen om de drempel over te gaan om deze kerk te ontdekken als een plek waar hemel en aarde bij elkaar komen met een sterke relevantie voor onze samenleving. Voor de dienst spreken we in stilte met God, tijdens de dienst zingen we Gods lof en na de dienst spreken we onder het genot van een High Tea met elkaar. Met deze startzondag bieden wij ook een divers aanbod aan om te leren, te lezen, stil te zijn en elkaar te ontmoeten. Maar, hebben we daar tijd voor...?

### Waarom komt U ons hinderen?

Willem Jan Otten schreef ooit onder deze titel een boek, waarin hij verhaalt hoe hij op een dag besloot om naar de kerk te gaan. Ja, om zich te laten hinderen.

Laten wij ons hinderen door de Ene en wat Hij van ons vraagt? Maken we er tijd voor in onze agenda, in ons denken en doen?

Bijgaand aanbod is om u, om jou te laten hinderen...ter inspiratie...op de weg van de navolging van Christus. We zien u/jou graag!

Met betrekking tot de diverse activiteiten vragen we je vroegtijdig aan te melden. Dan kunnen degenen die de activiteit verzorgen rekening houden met het wel of niet doorgaan ervan.

### Welkom

- in de Torenpleinkerk, Schoolstraat 5, 3451 AA Vleuten, telefoon: 030-6775104
- in Het Bakken, het kerkelijk centrum in het winkelcentrum van Vleuterweide, Burchtpoort 7, 3452 MD VLeuten.

Predikant: ds. Idelette Otten, Den Hamstraat 2, 3451 BN Vleuten, tel. 030-2657776,

[predikant@torenpleinkerk.nl](mailto:predikant@torenpleinkerk.nl)

Dit activiteitenbulletin is samengesteld door de werkgroep Vorming en Toerusting:  
Marian Knol, ds. Idelette Otten en Gé Kramer

### in bijbel en andere boeken

#### **Bijbelkring: 7x een Psalm**

In het midden van de bijbel vinden we de psalmen. Het zijn de gebeden van Israël, die ook Jezus bad. Het zijn teksten, die nog steeds een gemeenschap begeleiden: tijdens de eredienst in de kerk, de getijden (vespers) en thuis. Ouderen leerden ze vroeger uit hun hoofd. Maar bij jongeren raken ze minder bekend. Daarom de hoogste tijd om 7x een uurtje een psalm te lezen en samen te bespreken. Bekende en onbekende, geliefde en minder aansprekende psalmen komen aan bod. Er zal een wereld voor u opengaan. *Donderdagavond van 20.00-21.00 uur: 14 september, 26 oktober, 23 november, 14 december 2017 en 8 februari, 1 en 22 maart 2018. Steeds om 20.00 uur in de Achterbouw.*

#### **Leeskring**

Emeritus opperrabbijn van Engeland Jonathan Sacks schreef een baanbrekend boek met de titel 'Een *gebroken* wereld *heel* maken. Verantwoordelijk leven in tijden van crisis'. Het oproepen tot verantwoordelijkheid noemt Sacks de kerntaak van godsdienst. Op vier avonden willen we dit bemoedigende en hoopgevende boek samen bespreken. *Vier vrijdagavonden (aan het begin van de sabbat): 29 september, 20 oktober en 10 en 24 november om 20.00 uur in de Achterbouw. Het boek is uitgegeven bij Skandalon en kost 29.95 euro). Opgave bij ds. Otten (vanuit Kerk & Israelcie.)*

#### **Poëzie-kring**

Dit jaar staat de in 2014 overleden dichter Gerrit Kouwenaar centraal. Onlangs schreef Anna Enquist over haar herinneringen aan hem in 'Een tuin in de winter' en selecteerde zij gedichten van Kouwenaar in 'van woorden gemaakt'. Zijn bereemde bundel 'Totaal witte kamer' zal ook aan de orde komen.

*Vier donderdagavonden zullen we samen gedichten lezen: do. 4, 11, 18 en 25 januari om 20.00 uur in de Achterbouw Torenpleinkerk! Opgave bij: ds. I.Otten.*

### in vasten en vieren

#### **Weten wat je viert**

Waarom en wat vieren we nu precies in de kerk? Wat betekenen de rituelen en sacramenten? En hoe verloopt een eredienst en een kerkelijk jaar? Deze vragen kunnen aan de orde komen op twee avonden voorafgaand aan steeds een nieuwe periode in het kerkelijk jaar, te weten de Advent, Kerst-en Epifanietijd en de Veertigdagen-en Paastijd.

*De eerste avond is di. 21 november, de tweede (nog onder voorbehoud) di. 6 februari om 20.00 uur in de Achterbouw*

#### **Avond over het vasten in het jodendom**

Moslams vasten, dat is bekend. Dat Christenen vasten is veel onbekender. Maar hoe zit dat in het Jodendom? Jacob Nathan de Leeuwe vertaalde een tractaat over het vasten uit de joodse talmoed. Deze arts en kenner van de joodse traditie woont in Israël, maar komt 22 februari 2018 naar Vleuten-de Meern om ons er alles over te vertellen.

*Do. 22 februari 2018, aanvang 20.00 uur in de Klepel.*

## in handelen en doen

### **Micha-cursus in Vleuten**

*Jouw kleine daden hebben grote gevolgen.*

Wij hebben het geluk in welvaart te kunnen leven. Dit heeft echter een keerzijde: het gaat ten koste van anderen. Gelukkig zijn er ook mogelijkheden om onrecht en armoede te bestrijden, zodat we het verschil kunnen maken tussen verbondenheid en eenzaamheid, tussen uitbuiting en een eerlijke prijs, tussen duurzaamheid en uitputting, tussen helpen en aan het lot overlaten. Dat geldt niet alleen voor je naaste ver weg, maar ook voor je naaste dichtbij.

De zogeheten Micha-cursus (De inspiratie wordt gevonden in Micha 6:8) helpt ons om ons hiervan bewust te worden en om samen met anderen de daad bij het woord te voegen.

Graag bieden we deze Micha-cursus aan, vanuit de Torenpleinkerk maar samen met de Marekerk voor iedereen in Leidsche Rijn. Voor deze cursus putten we uit het materiaal van de landelijke Micha-cursus.

De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten waarin je nadenkt over je rol als naaste en als rentmeester. Er is een duidelijk werkboek. Een belangrijk onderdeel is de praktijkdag, waarin je daadwerkelijk gaat helpen in een diaconaal project, bijvoorbeeld helpen bij een voedselbank of een maaltijd koken in een vluchtelingenopvang. Je bepaalt dit samen met je groep. Ontmoeting met de naaste staat hierin centraal.

De 6 bijeenkomsten zijn verdeeld over het kerkelijk jaar. Iedere avond begint met een gezamenlijke maaltijd.

- Kennismaking.
- Gods schepping. Ons dagelijks brood. Ons bezinnen op hoe we met eten omgaan en hoe dat anders zou kunnen.
- Mensen. Kijken naar de begrippen barmhartigheid en naastenliefde. In de participatie-samenleving wordt steeds meer van de mensen zelf verwacht. Hoe gaan we daar (ook als kerk) mee om?
- Welvaart. Genieten van Genoeg. Hoe kun je duurzaam en eerlijk leven in een maatschappij waarbij de nadruk ligt op consumeren?
- De cursus kent ook een praktijkdag, waarin we ons daadwerkelijk zullen inzetten voor onze naasten.
- Afsluitende avond.

Op de kennismakingsavond beginnen we om 20:00, daar zullen we ook bespreken of we de volgende avonden met een maaltijd willen beginnen en zo ja, hoe laat. De avonden duren uiterlijk tot 22:00 uur en vinden plaats in de Achterbouw van de Torenpleinkerk.

*Data zijn de woensdagen 11 oktober, 22 november, 24 januari, 28 februari, de praktijkdag is op zaterdag 7 april (en staat ook open voor niet cursisten), en de afsluitende avond is op woensdag 25 april. De leiding van de avonden ligt in handen van diaken Frans Baars van de Marekerk en ds. Idelette Otten en Dirkje Westerbeek van de Torenpleinkerk. De kosten voor het cursusmateriaal zijn ongeveer 8 euro. We besluiten op 1 oktober of de cursus wel of niet doorgaat, want het minimum aantal deelnemers is 6, en het maximum aantal deelnemers is 15. Dus als u mee wilt doen, geeft u zich dan z.s.m. op.*

Voor meer informatie kijk op: <http://www.michacursus.nl> Informatie en aanmelding: Dirkje Westerbeek, tel. 030-8797566, email [dirkje@westerbeek.net](mailto:dirkje@westerbeek.net)

## in de stilte

### **Meditatie**

Gedurende de Advent en de Veertigdagentijd zal er ná de vespers gelegenheid zijn voor meditatie. Hierbij zullen we ons laten leiden door een woord of tekst uit de vespers van die avond. Zo kunnen we ons oefenen in aandacht in deze tijd van inkeer, op weg naar het feest van de geboorte van Christus en later naar het feest van Pasen.

*Plaats: Consistorie Torenpleinkerk (in oude toren)*

*Tijd: 29 november, 6,13 en 20 december 2017 en*

*21,28 februari, 5,12,14,21 maart 2018, steeds van van 20.00- 20.30 uur*

*Begeleiding: Anne Marie Hogendoorn ( meditatiebegeleider).*

*Voor nadere informatie: Tel: 030 2891393*

*email: annemariehogendoornsmit@gmail.com*

### **Klooster**

Van vrijdag 26 januari tot en met zondag 28 januari 2018 kunnen we met een groep van in totaal 12 mensen terecht in de abdij van de trappisten in Westmalle. Dit klooster is niet alleen weldadig vanwege de biertjes (we boffen dat het nog geen vastentijd is) maar vooral vanwege de stilte en de liturgie. Een uitgelezen kans om nu toch echt eens mee te gaan!

Zij, die voor het eerst mee gaan genieten voorrang. Er zijn nog een paar plaatsen vrij.

*Opgave bij ds. I.Otten zo spoedig mogelijk.*

*De kennismakingsavond van de kloostergangers is gepland op vrijdag 1 december in Het Baken, om 20.00 uur.*

## in geloof (en ongeloof)

### **Geloofskring het Baken**

Diverse 'jonge mensen': twintigers, dertigers en veertigers komen ondanks hun volle agenda's regelmatig bij elkaar om samen te praten en te lezen over geloof en zingeving aan de hand van bijbelverhalen en eigen ervaringen.

*De eerste avond is op woensdag 20 september om 20.00 uur in het Baken. Opgave bij ds. I.Otten. Andere avonden, zo om de paar weken spreken we die avond af.*

### **Credo, ik geloof**

Wat zeggen we als we deze woorden zeggen? Wat inspireert ons of wat belet ons dit te zeggen? Wat is de inhoud van het christelijk geloof? In deze kring is volop ruimte voor vragen om samen op zoek te gaan naar antwoorden.

Voor wie wil is er de mogelijkheid om in de paaswake 31 maart 2018 zijn of haar doop te beamen door persoonlijk belijdenis te doen van het geloof.

*Data 2018: vrijdag 12 januari, vrijdag 9 en 23 februari, vrijdag 2 en 16 maart*

*Opgave bij ds. I.Otten. De eerste avond wordt gehouden in de pastorie, Den Hamstraat 2 om 20.00 uur.*

### **Willibrord-lezing 2017**

**Stefan Paas zal dinsdag 7 november 2017**, de sterfdag van Willibrord, de zesde Willibrord-lezing verzorgen.

Stefan Paas is hoogleraar missiologie aan de Theologische Universiteit Kampen en aan de VU. Zijn boek 'Vreemdelingen priesters' over christelijke missie in een postchristelijke omgeving is in Nederland veelbesproken. Hij is de eerste protestant die de Willibrordlezing verzorgt.

*De vespers vangen om 19.30 uur aan, waarna om 20.15 uur de lezing zal beginnen.*

*Daarna is er gelegenheid voor ontmoeting en gesprek. Plaats: RK Willibrordkerk*

## in ontmoeting

### Het Open huis in Het Bakken

#### Programma Open Huis vanaf september t/m december 2017

<u>Stamtafel-gesprek</u>	<u>Ochtend met onderwerp</u> :
5 september	19 sept. : <b>Voedselbank</b> Frans de Kroon, vrijwilliger voedselbank en Jenneke vd Bovenkamp, diaken
3 oktober	17 okt. : <b>Maatje bij de schuldhulpverlening</b> Frans Baars, diaken Marekerk
7 november	21 nov. : <b>Vluchtelingenwerk</b> Bram vd Perk, Chris Geerse, Toos de kroon
5 december	19 dec. : <b>Kerstochtend</b> . Zelf in te vullen door de deelnemers

#### Vanaf januari t/m juni 2018

<u>Stamtafel-gesprek</u>	<u>Ochtend met onderwerp</u> :
2 januari Nieuwjaarsbijeenkomst	16 jan. : <b>'Ken mij'</b> , Janneke Geerse over werken met mensen met een verstandelijke beperking
6 februari	20 febr. : <b>Piet Griffioen</b> over ervaringen en bijzondere gebeurtenissen
6 maart	20 mrt : <b>De Kruisweg</b> , Henny Raadgever
3 april	17 april : <b>Onderwijs in China en Internationalisering</b> , Peter le Coq
1 mei	15 mei : <b>terugblik</b> over de afgelopen jaren 'Open Huis' thema's
5 juni	20 juni : Afscheid van het Open Huis in Het Bakken

### Interreligieuze vrouwengroep

Deze groep, waarin vrouwen, afkomstig uit diverse geloofstradities elkaar ontmoeten rond geloofszaken is elke laatste vrijdagmorgen van de maand in het Bakken. De groep start het nieuwe seizoen op vrijdag 29 september. Aanvang 10.00 uur Contactpersoon: Mieke van Kempen, ivogroep@outlook.com

### Gesprekskring 'met geloof ouder worden'

Over oud worden en oud-zijn wordt veel gesproken. Soms lijkt het haast een plaag die ons te wachten staat of ons overkomt. En wanneer is ons leven voltooid? Wie heeft nog 'zin in de ouderdom'? Toch kunnen zingeving en geloof een heel eigen kleur krijgen in onze ouderdom. Daarover praten we samen in deze kring. Voel u niet te jong of te oud om mee te praten.

*Elke maand te beginnen op wo. 20 september, 18 oktober, 15 november en 13 december 2017 en 17 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april, 9 mei en 6 juni 2018 van 15.00 tot 16.00 uur in de Achterbouw Torenpleinkerk. Info: ds. I.Otten.*

## **Rouw-groep**

De cursus rouwverwerking is voor mensen die iemand hebben verloren aan de dood. Iemand verliezen is een ingrijpende ervaring. Ieder mens ervaart het op zijn of haar eigen manier. Maar het kan goed en fijn zijn om onder begeleiding van ervaringsdeskundigen met lotgenoten te kunnen praten over je verlies. Deze bijeenkomsten zijn ook geschikt voor mensen, die al langer geleden een geliefde hebben verloren. Door een nieuw verlies in uw omgeving kan dit weer naar boven komen.

*We komen 5x bij elkaar op de dinsdagochtend van 9.30 uur – 11.30 uur. Op 24 en 31 oktober, 14 en 28 november, 12 december en er is een terugkomdag op 9 januari 2018. Op 10 oktober vindt er met iedere aanmelder apart een kennismakinggesprek plaats in het Baken, Burchtpoort 7, Vleuterweide.*

*Aanmelden kan vanaf 18 september tel. 030 2767523 en per*

*Mail: tvdkamp123@gmail.com en annemariehogendoornsmits@gmail.com*

## **in kunst en cultuur**

### **Film**

**Een klassieker.** Een week voor de herdenking van de Kristallnacht wordt op initiatief van de Kerk&Israelcie. de film 'Les Uns et les Autres' vertoond.

*Do. 2 november in de Klepel in de Meern, inloop 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur.*

### **Zinnige filmavonden**

Op vier maandagavonden zijn er weer zinnige films te zien met na afloop een gesprek met een glas wijn. De keuze is dit jaar gevallen op: 'Manchester by the sea', 'Troubled water', 'I, Daniel Blake' en 'Hier ben ik'.

*Data: 16 oktober, 20 november 2017 en 22 januari en 26 februari 2018*

*De film start om 20.00 uur precies in Het Baken. Om 19.30 uur staat de koffie klaar.*

*Gespreksleiders zijn Bram van der Perk en ds. I.Otten. Opgave vooraf is niet nodig.*

## **in kinderen en jongeren**

### **Geloofsopvoeding**

Hoe geef ik mijn kind geloof mee? Dwang werkt niet, maar wat dan wel? Wat kan ik er thuis aan doen? Kunnen rituelen helpen? En hoe geef ik antwoord op die moeilijke vragen?

Deze vragen kunnen aan bod komen op deze avond over geloofsopvoeding. In overleg kunnen we mogelijk kiezen voor een tweede avond.

*wo. 10 januari 2018 om 20.00 uur in de Achterbouw.*

### **Sporen van licht naar het kerstfeest**

Op kerstavond 24 december trekken kinderen een lichtspoor met lantaarns en lampionnen door Vleuten. Op het sfeervolle kerkplein volgt een warm onthaal.

Aansluitend vindt om 19.00 uur het traditionele kinderkerstfeest plaats, georganiseerd door de leiding van de kindernevendienst.

### **Kidskring**

Voor kinderen van groep 1 tot en met 4 (onderbouw kindernevendienst) is er 4x een kidskring. Na de kerkdienst zal de predikant met de kinderen in de kring ingaan op hun vragen en spelenderwijs vertrouwd maken met elementen uit de eredienst, waaronder het avondmaal.

*Tijd: Zondag 24 september, 3 december 2017 en zondag 18 februari en 13 mei 2018 van 11.30-12.00 uur*

*Plaats: Bovenzaal Achterbouw. Contactpersoon: Natalie Dees, tel.6773664*

### **Basis-catechese**

Voor kinderen uit groep 5,6,7 en 8 is er de basis-catechese. Rondom kerkdiensten leren kinderen op vrijdagmiddag wat er allemaal gebeurt in de kerk, bijvoorbeeld bij een doop. We zoomen in op het fundament van het geloof: de bijbel en de liturgie, de tien geboden, het Onze Vader en de kerk.

*Informatie volgt via nodiging en op website. Opgave bij ds. I.Otten.*

### **The “Basement”**

In The Basement worden zondagavonden georganiseerd voor jeugd van 12 tot 16 jaar waarin gezelligheid en verdieping hand-in-gaan. Vanuit de kerk doen elk jaar mee met Sirkelslag, georganiseerd door JOP (jeugdorganisatie protestante kerk), we gaan schaatsen of kijken een film. Belangrijk aan The Basement is dat het gezellig is! lijkt je het wat om eens te komen kijken? Je bent van harte welkom! je kunt ons bereiken via thebasementleiding@gmail.com. Desiree Esveldt

### **Rozenactie**

Juni 2018. Tussen eindexamen en uitslag. Als u eindexamen-kandidaten in uw omgeving weet die wel een bemoedigende groet kunnen gebruiken, wilt u dit dan doorgeven?

*Informatie en opgave: Henny du Cloo, tel. 030- 6664518, email: hducloo@yahoo.com*

## Voorproefje:

de laatste dagen van de zomer

Trager de wespen, schaarser de dazen  
groenvliegen grijzer, engelen gene, niets  
dat hier hemelt, alles brandt lager

dit zijn de laatste dagen, men schrijft  
de laatste stilstand van de zomer, de laatste  
vlammen van het jaar, van de jaren

wat er geweest is is er steeds nog even  
en wat men helder ziet heeft zwarte randen

men moet zich hier uitschrijven, de tuin  
in de tuin insluiten, het geopende boek  
het einde besparen, men moet zich verzwijgen

verzwijg hoe de taal langs de lippen invalt  
hoe de grond het gedicht overstelpt, geen mond  
zal spreken wat hier overwintert -

de taal

De taal behoort aan de vogels  
ik ben te mens om te vliegen  
ik sta als een huis op de wereld  
gebouwd en dik uit aarde

ik ben ongeveer degene  
die schuilgaat binnen de muren  
en uitvloeit achter de ramen  
van de blauwe achterkamer

het geurt er naar mest en naar liefde  
er staat een plant in de kooi  
de taal behoort aan de vogels  
de mens schuilt weg in het woord -

Beide gedichten zijn van Gerrit Kouwenaar.  
Zijn poëzie staat centraal in de poëziekring, zie pag. 2.