

Ontmoeten & Leren Bij de Haard

Voorjaar 2020

Voor meer informatie, opgave voor activiteiten of andere zaken kunt u contact opnemen met dominee Idelette Otten, via 030-2657776 of predikant@torenpleinkerk.nl. Zie ook www.torenpleinkerk.nl.



Bijbel

'Over de noodzaak van het Vasten'

In de bijbel wordt veelvuldig over vasten gesproken, maar ook over de misverstanden rond het vasten. Die laatste hebben ertoe bijgedragen dat het vasten veelal is verdwenen. Toch doen wij onszelf en elkaar daarmee tekort. Op deze avond houdt ds. Otten een inleiding over de noodzaak van het vasten.

Woensdag 26 februari om 20.30 Bij de Haard, na de viering van As-woensdag, het begin van de vastentijd.



Vieren en vasten in tijden van ecologische crisis

In het najaar lazen we bijbelteksten die Trees van Montfoort in haar boek 'Groene theologie' aanhaalde. Deze avond komt ze zelf aan het woord over dit actuele thema.

Donderdag 5 maart om 19.30 uur Bij de Haard.



Geloof

Credo

Met het oog op de paasnacht, 11 april 2020, de nacht waarin mensen vanouds werden gedoopt en hun geloof beleden, willen wij vijf avonden samen spreken over ons geloof aan de hand van de Apostolische Geloofsbelijdenis. Deze kring is in het bijzonder voor hen die gedoopt willen worden of overwegen om belijdenis te doen, maar ook voor hen die zich afvragen waarom dat zo belangrijk is.

*Vrijdag 24 januari,
7 februari, 21 februari, 13
en 27 maart om 20.00 uur
Bij de Haard.*

IK GE
LO
GELOOF
... (vul aan)

Zie je zondag! Een zoektocht naar wat de kerk voor je kan betekenen.

De Amerikaanse Rachel Held Evans schreef een verrassend boek 'Searching for Sunday'. Vier thema's uit dit boek willen ds. Bal en ds. Otten gezamenlijk behandelen op vier avonden:

I Over Doop

Woensdag 19 februari om 20.00 uur in de Klepel in de Meern

II Over Biecht

Woensdag 4 maart om 20.15 uur in Vleuten (na de vespers)

III Over Communie

Woensdag 18 maart om 20.15 uur in de Meern (na de stilteviering)

IV Over Ziekenzalving

Woensdag 1 april om 20.15 uur in Vleuten (na de vespers)



Protestantse
Kerk

Gesprek

Thema Bij de Haard

Deze open bijeenkomsten worden geleid door Henny Du Cloo en Truus van de Kamp.

Meer informatie verkrijgbaar bij Henny (06 22303074) en Truus (030 2767523 en tvd-kamp123@gmail.com).

Di. 21 januari, 18 februari, 17 maart, 21 april, 19 mei en 16 juni. Publicatie over de onderwerpen zult u kunnen lezen in de zondagsbrieven.

Inloop Bij de Haard

De andere dinsdagen is er open inloop: voor wie zin in koffie heeft en even een ontmoeting van 11-12.00 uur.



Ouder worden met geloof

Samen praten over onderwerpen die we doorgaans voor ons uit schuiven: ons verval en onze sterfelijkheid en die van anderen. In een gemoedelijke sfeer gaan wij deze onderwerpen juist niet uit de weg.

Woensdag 15 januari, 12 februari, 11 maart, 22 april en 6 mei 2020 van 15.00-16.00 uur Bij de Haard.

Kunst

Film Bij de Haard

Samen film kijken en kort er over napraten, dat is een recept voor goede avonden. Wij vervolgen de serie filmavonden. De films die Bram van der Perk en ds. Otten hebben uitgekozen worden via de zondagsbrief bekend gemaakt.

Maandag 3 februari, maandag 9 maart en maandag 6 April Bij de Haard.



De Annunciatie in de kunst

Nadat we gezamenlijk met de rooms-katholieken de Annunciatie (de Aankondiging van de Menswording van onze Heer) gevierd hebben, zal mgr. Herman Woorts, hulpbisschop in Utrecht en kunsthistoricus, ons inleiden in het thema van de Annunciatie in de kunst.

Woensdag 25 maart 2020. Vespers om 19.30 uur. Lezing om 20.30 uur Bij de Haard.

