

Gezamenlijke missionaire visie Leidsche Rijn

Achtergrond en fundering

Gevestigde en nieuwe kerken hebben elkaar sinds de opbouw van Leidsche Rijn gevonden in een steeds hechter wordende samenwerking op verschillende vlakken. Gedreven door Gods verlangen naar eenheid (Joh 17:20-23) en de verspreiding van het evangelie (Mat. 28:18-20) zijn diverse activiteiten en overlegorganen ontstaan. We geloven vanuit Gods woord dat er op deze samenwerking een zegen rust - niet alleen voor ons als kerken, maar juist ook voor onze omgeving. Zo kunnen we tot zegen zijn door als gemeenschappen mensen te verbinden met elkaar en met onze God.

Stip op de horizon

Gedragen door het gezamenlijke gebed van onder andere de week van gebed, gezamenlijke vespers en 'praise & prayer' bijeenkomsten, is door de jaren heen het verlangen naar samenwerking op missionair vlak gegroeid. Sinds 2016 is door verschillende voorgangers en pastores gewerkt aan een gezamenlijke missionaire visie waarbij hopelijk zoveel mogelijk kerken kunnen aanhaken. Hierna zijn er verschillende ontmoetingen geweest om te brainstormen, bidden en verhalen te horen van mensen die dit in andere plaatsen ook hebben gedaan. Dit document is een eerste stap in het formuleren van een gezamenlijke missionaire visie:

Geïnspireerd door het goede nieuws van Jezus Christus werken we als kerken samen in eenheid aan de bloei van Leidsche Rijn. We dromen ervan mensen, gemeenschappen en wijken op te zien bloeien door Gods liefde, redding en vrede.

We hopen dat deze visie ons zal inspireren voor zowel bestaande als toekomstige initiatieven.

Concrete toepassingen

Als deze visie wordt toegepast betekent dat in de praktijk dat we meer dan nu over kerkmuren heen zoeken naar welke missionaire kansen er in onze wijk zijn en daar gezamenlijk handen en voeten aan geven. Om enkele voorbeelden te geven:

- Er wordt vanuit Rijnwaarde een maandelijks buurtmaaltijd georganiseerd in Terwijde. Stel dat leden van andere kerken die ook in Terwijde wonen betrokken willen raken dan willen we dit vanuit onze visie stimuleren.
- Vanuit de Marekerk wordt nagedacht aan het stichten van een internationale kerk. Als er mensen vanuit andere kerken daar ook hart voor hebben willen we hen vanuit deze visie aanmoedigen om dit initiatief te ondersteunen.
- Kerken hebben soms ook een bijzondere diaconale betrokkenheid, zoals de Torengleinkerk bij vluchtelingen en maaltijden voor alleengaanden of Herberg de Hoef bij de voedselbank (waar meer kerken bij betrokken zijn). Het zou mooi zijn als mensen uit andere kerken die daar ook hart voor hebben waar nodig ondersteuning kunnen bieden.

Op deze manier kunnen we als kerk van Jezus Christus in Leidsche Rijn wijkgericht en gavengericht werken. Leden blijven betrokken in hun eigen kerk, maar kunnen ook over kerkmuren heen betrokken zijn bij missionaire initiatieven. Dit doen we nu ook al bij huidige gezamenlijke missionaire initiatieven zoals de Alpha Cursus, de Hemelvaart fietstocht en de

Lichtjesroute. Op dit moment zijn er ook doelgroepen en wijken die we als kerken niet of beperkt bereiken. Deze visie geeft ons de basis om ook bij nieuwe initiatieven samen op te trekken. Dit zou op lange termijn zelfs kunnen leiden tot gemeenschapsvorming of gemeentestichting.

Organisatie

De bovenstaande visie is besproken in de verschillende kerken, en op grond van de feedback die we hebben ontvangen willen we nu ten slotte ingaan op de organisatie van de samenwerking tussen kerken.

In dit stadium lijkt het ons wijs om nog geen stichting op te richten. De informele samenwerkingsvorm van het 'platform kerken Leidsche Rijn' is nu nog afdoende. Dit platform komt twee keer per jaar bij één en bevat idealiter een lid uit elke kerk. Het platform heeft als doel om de communicatie en samenwerking tussen kerken te bevorderen, en om in de gaten te houden of het gezamenlijke werk goed loopt. Wel is besloten in overleg met de voorgangers om de naam 'platform kerken Leidsche Rijn', te wijzigen in '**samenwerkende kerken Leidsche Rijn**'.

Elk initiatief waar twee of meer kerken van Leidsche Rijn bij betrokken zijn kan onder de noemer van 'samenwerkende kerken Leidsche Rijn' vallen. Het leek ons wijs dat voor elke initiatief één kerk verantwoordelijk is, en dat deze kerk ook de financiële kant coördineert (door de penningmeester van die kerk). Alle kerken die meedoen met een initiatief betalen ook mee, waarbij een verdeelsleutel wordt gehanteerd van 2:1 van grote kerken t.o.v. kleine kerken, zodat kerken met meer middelen ook meer bijdragen aan gezamenlijke initiatieven.

Er is ook veel draagvlak voor het maken van een nieuwe website waarop alle gezamenlijke initiatieven van de kerken te vinden zijn. Dirk-Jan Horjus zal vanaf september 2019 een functie krijgen als missionair voorganger vanuit de Rank Leidsche Rijn en krijgt daardoor meer tijd om deze site samen met anderen vorm te geven en te onderhouden. Daar zullen ook voorbeelden te vinden zijn van interkerkelijke samenwerking in andere steden en verwijzingen naar relevante documenten als de Charta Oecumenica.

We zijn blij dat het verlangen om als kerken samen te werken breed wordt gedeeld. We hopen dat dit visiedocument en de voorgestelde organisatievorm de samenwerking zal bevorderen zodat we samen in woord en daad het evangelie mogen doorgeven in Leidsche Rijn.

Ondertekend op 18 januari 2020 in de Marekerk in De Meern.